יום אחד

לפעמים אני שוכב תחת הירח ואני מודה לאל שאני נושם ואז אני מתפלל: אל תיקח אותי בקרוב כי אני פה בגלל משהו

לפעמים אני בדמעותי טובע אך אני לעולם לא נותן לזה לדכא אותי אז כששליליות אופפת אני יודע שבאיזה שהוא יום הכל יתהפך כי

כל חיי חיכיתי לכך התפללתי לכך, לכך שהאנשים יגידו שאנחנו לא רוצים להלחם עוד לא יהיו עוד מלחמות וילדינו ישחקו ביחד, יום אחד

זה לא לנצח או להפסיד כי כולנו מפסיד כשהם ניזונים מנשמותיהם של הדם התמים המדרכות מוצפות אך ממשיכים לנוע אפילו שהמים עדיין גועשים

ובחיים האלה כנראה שתאבד את דרכך זה כנראה ישגע אותך אך אל תתן לזה להשפיע, אין מצב

לפעמים אני בדמעותי טובע אך אני לעולם לא נותן לזה לדכא אותי אז כששליליות אופפת אני יודע שבאיזה שהוא יום הכל יתהפך כי

כל חיי חיכיתי לכך התפללתי לכך, לכך שהאנשים יגידו שאנחנו לא רוצים להלחם עוד לא יהיו עוד מלחמות וילדינו ישחקו ביחד, יום אחד

יום אחד הכל ישתנה נתייחס לאנשים אותו הדבר די עם האלימות, די עם השנאה יום אחד כולנו נהיה חופשיים וגאים להיות תחת אותה השמש שרים שירים של חרות "One Day" by Matisyahu, Hebrew Lyrics translated into English below using Google Translate. (29 Oct 2020)

One Day

Sometimes I lie under the moon and I thank God I breathe and then I pray: Do not take me soon because I am here because of something

Sometimes I drown in my tears but I never let it depress me so when negativity surrounds I know that one day everything will turn upside down because

All my life I have been waiting for this, I have prayed for this, for people to say that we do not want to fight anymore

There will be no more wars and our children will play together, one day

It is not to win or lose because we all lose when they are nourished by the souls of the innocent blood the sidewalks are flooded but keep moving even though the water is still boiling

And in this life you will probably lose your way it will probably drive you crazy but do not let it affect, there is no situation

Sometimes I drown in my tears but I never let it depress me so when negativity surrounds I know that one day everything will turn upside down because

All my life I have been waiting for this I have prayed for this, for the people to say that we do not want to fight yet there will be no more wars and our children will play together, one day

One day everything will change we will treat people the same enough with violence, enough with hatred one day we will all be free and proud to be under the same sun singing songs of freedom